



Caring for seafarers
around the world

31 januari 2020

Nieuwsbrief

1e kwartaal 2020

VAN HET BESTUUR

Als u deze nieuwsbrief in handen hebt, is het nieuwe jaar al een eindje op weg. Toch wil ik u allen nog graag een heel goed, succesvol en liefdevol nieuw jaar toewensen.

Aan het begin van een nieuw jaar wordt er vaak even teruggekeken op het afgelopen jaar. Wat voor jaar is het geweest? Voor het Zeemanshuis was 2019 een goed jaar. Er hangt nu een mooi bord in de gang waarop veel sponsors zijn vermeld. Daar zijn we heel blij mee. En we hopen natuurlijk dat er nog meer bij komen, er is nog plek. Fijn dat steeds meer bedrijven het Zeemanshuis een warm hart toedragen.

Wij doen het niet voor onszelf, maar vooral voor de zeevarenden die in de haven aan het werk zijn, ver van huis. We hebben in 2019 bijna 9000 zeevarenden mogen ontvangen en ook zijn er weer heel wat schepen bezocht door Pascal, onze havenpastor, en door twee vrijwilligers die elke week op pad zijn.

Het is gebleken dat er wel behoefte is aan een Zeemanshuis. En hoewel de naam anders doet vermoeden, zijn er ook steeds meer zeevarende vrouwen te begroeten.



IN DIT NUMMER

Van het bestuur	1
Afscheid Joris Vercammen	3
Van het pastoraat	4
Scheepsbezoek	6
Uitgelicht I	7
Uitgelicht II	8
LinkedIn	10
Van het Flying Angel Guild	12

INTERESSANTE INFORMATIE

- Kerstkransen
- Lijst met kerkdiensten die worden aangeboden in de komende maanden.
- Parcel Packing
- Nieuwe sponsors

VAN HET BESTUUR (VERVOLG)

Op de avond voor Kerst was er nog een kerkdienst; hierbij waren ongeveer 10 zeevarenden aanwezig en een aantal vrijwilligers. Wat een fijne ervaring was het om te zien welke functie het Zeemanshuis dan heeft, mensen voelen er zich thuis.



Als Zeemanshuis proberen we steeds meer bekendheid te krijgen zodat we uit kunnen dragen wat we doen. De eerste week van januari hadden we een gesprek met de burgemeester van Borsele. Hij was in oktober bij de ingebruikname van de nieuwe bus en was erg onder de indruk van wat er gedaan wordt voor de zeevarenden. Hij wilde graag verder bijgepraat worden en kijken wat de gemeente Borsele voor ons kan betekenen.



Nieuwjaarsreceptie 2020

AFSCHEID JORIS VERCAMMEN

Voor veel mensen is dit een onbekende naam. Toch wil ik er in deze nieuwsbrief even aandacht aan besteden. Dhr. Vercammen is jaren verbonden geweest aan het Zeemanshuis vanuit de Oud Katholieke Kerk Nederland (OKKN). In 2000 werd hij aartsbisschop en vanaf dat moment was hij de contactpersoon op het gebied van het pastoraat in de tijd dat de pastores nog vanuit de Anglicaanse kerk werden aangesteld. Met de komst van Pascal is dat niet meer het geval. Toch is de lijn met de OKKN niet verbroken. In het bestuur van de Stichting Vrienden van de Mission, speciaal voor het pastoraat, zit een lid van de OKKN.



Op 11 januari was het afscheid in Utrecht. 's Morgens was er een symposium met als thema: een bisschopsambt voor kerk en wereld. Tijdens dit symposium ging het vooral om de verbinding tussen de verschillende kerkrichtingen en de bisschop. Tijdens een overvolle eucharistieviering in de kathedraal van Utrecht heeft dhr. Vercammen zijn functie neergelegd. Het was een erg mooie bijeenkomst en een waardig afscheid.



VAN HET PASTORAAT

ZONDAGAVOND DIENSTEN

IN DE ST NICHOLAS CHAPEL

Om de twee weken wordt er om 20:00 uur een kerkdienst aangeboden in de kapel, waar iedereen welkom is.

zondag 12 jan 2020
zondag 26 jan 2020
zondag 09 feb 2020
zondag 23 feb 2020
zondag 08 mrt 2020
zondag 22 mrt 2020
Palm pasen
Zondag 05 apr 2020
Pasen
12 april 2020

Voor overige informatie en diensten kunt u ons bellen op:

0118 46 70 63



TERUGBLIK OP DE KERSTPERIODE

Met trots kijk ik terug op de kerstpakkettenactie die wij met elkaar opnieuw wisten op te zetten. Kerstpakketten uitdelen aan zeelieden die met Kerst op zee zijn, behoort tot een van de oudste en meest gebruikelijke tradities van Zeemanshuizen of Zeemanskerken. Dit jaar was ik als Havenpastor alleen betrokken bij de uitreiking van de cadeautjes. Hoewel dat het gedeelte is waar de hulp aan een zeevarende ook daadwerkelijk “gebeurd” is het goed om stil te staan bij de grootte van deze operatie en hoeveel mensen er betrokken zijn om een pakkettenactie te laten slagen. Het begint bij het werven van sponsorgelden om de pakketten ook van inhoud te kunnen voorzien. Er moet een plan worden gemaakt over wat er gekocht kan worden. En nadat er een plan is moet er worden ingekocht en uiteindelijk ook ingepakt. Dit gebeurde weer traditioneel op een zondagmiddag tijdens het “parcel packing” event. Een collectieve inspanning dus van bestuur, medewerkers en vrijwilligers. Namens de scheepsbezoekers, degenen die de dankbaarheid van de zeelieden over een onverwacht cadeau in ontvangst mogen nemen, wil ik iedereen hiervoor hartelijk danken!

Een klein cadeau voor Kerst kan veel doen voor de mentale gezondheid van een zeevarende. Hoewel veel zeelieden zich van de schaduwkanten van hun beroep bewust zijn, van de eenzaamheid op zee en van de lange afwezigheid van familie en vrienden, is het toch de tijd rond Kerst waar deze emoties bijzonder sterk naar voren komen. Eenzaamheid en problemen met de mentale gezondheid zijn echter helaas gedurende het hele jaar een groot probleem voor zeevarenden, niet alleen met Kerst. Ook in de afgelopen jaren lieten de cijfers weer zien dat de aantallen van zelfdoding aan boord van schepen constant hoog blijft.

Als je dan nog bedenkt dat veel rederijen een suïcide niet graag als suïcide in de statistieken opnemen maar als “ongeval”, besef je dat de werkelijke cijfers nog aanzienlijk hoger zullen zijn.

Is een kerstpakket een druppel op een gloeiende plaat? Ja en nee. Ja, want het is onmogelijk om alle zeevarenden te bereiken en een klein cadeau kan geen depressie genezen. Nee, want een kerstcadeau is een klein gebaar naar een zeevarende: wij doen ons best dat jullie niet het gevoel hebben om in de steek gelaten te worden.

Een klein gebaar kan groot uitpakken. Laten we ook in 2020 samen aan het werk gaan voor zeevarenden. Met kleine gebaren, maar met groot enthousiasme.

Pascal Handschin, Havenpastor



Sponsorsbord in the Flying Angel club

Op het zeeschip Marina L kwam ik tegen de lunch aan: de meest geschikte tijd om de zeelui te ontmoeten. In de messroom mag ik meestal mee-eten. Heel gezellig.

Ronald, een Filipijnse zeeman kwam naar me toe. Hij had flink last van een kies; de complete vulling was er uit. Voordat Filipijnse zeelui negen maanden naar zee gaan krijgen ze nog een gebitscontrole, maar Ronald had pech: na pas 6 weken aan boord had hij bij het eten op een varkensbotje gebeten en moest nog wel even.... Bij nader onderzoek werd duidelijk dat dit geen twijfelgeval was; een tandarts-bezoek was hard nodig.

De kapitein erbij geroepen, en deze 'regelde' het benodigde contante geld.

Het was vrijdagmiddag 12:00 uur.... en dan een tandarts zoeken: Bellen: pauze, pas bereikbaar om 13:00 uur. Wachten, bellen: geen tijd. Verwezen naar de weekendtandarts in Westkapelle: 'Dat kan, morgenochtend om 11:00 uur tegen dubbeltarief'. 'Ja, maar het schip moet naar zee!'

Oeff, om 13:45 uur eindelijk een voltreffer bij een andere tandarts: 'Ik ben net voor mezelf begonnen en ik zoek klanten, kom gelijk!'

Om 15:00 uur was de kies keurig gerestaureerd. Ronald was uitermate blij. We maakten nog een fotosessie voor het thuisfront. Soms willen zeelieden echt met je op de foto, om het thuisfront wat van het zeemansleven te laten zien. De tandarts was nu even fotograaf.



Ronald en Johan bij de tandarts

Als afsluiting reden we nog door een paar historische Middelburgse straatjes en langs grachten. Alles werd gefilmd met de mobiel. Een ligfiets was helemaal een topattractie (had hij nog nooit gezien). Ronald wilde ijs eten bij Mc Donald's om te laten zien dat zijn kies weer oké was.

Uit dankbaarheid wilde hij het stapeltje geld dat over was aan mij geven. Dat ging natuurlijk niet door, maar zijn waardering gaf mij wel een goed gevoel.

Het Zeemanshuis wordt echt gewaardeerd onder zeelui. Even van boord in negen maanden tijd; Ronald beleefde het tandartsbezoek al een soort 'uitje'!!!

Dit onderstreept ook gelijk de sociale noodzaak van ons Zeemanshuis.

Even van het schip, een andere omgeving, andere contacten, wat kopen, een frisse neus halen.

Hartelijke groeten, Johan (scheepsbezoeker)

MULTRASHIP TOWAGE & SALVAGE

Multraship is een toonaangevend Nederlands sleep- en bergingsbedrijf, onderdeel van de Muller Maritime Group, gezamenlijk eigendom van de familie Muller en Fairplay Towage uit Hamburg. Een echt familiebedrijf, met de vierde generatie Muller aan het stuur, zowel letterlijk als figuurlijk



Dit erfgoed staat garant voor een stabiele langetermijnvisie met als kern een eeuw lang een stevige focus op de behoeften van onze klanten. Onze loyaliteit en flexibiliteit, gecombineerd met het feit dat de menselijke dimensie onze basis is, zorgen voor een persoonlijke benadering die leidt tot een langdurige samenwerking met werknemers, klanten en partners

We zijn vanaf het begin internationaal georiënteerd. Korte communicatielijnen en de mogelijkheid om snel te handelen zijn ons handelsmerk - zowel operationeel als financieel - ook dankzij ons zorgvuldig opgebouwde netwerk in de mondiale maritieme sector. We worden gewaardeerd voor de manier waarop we onze operationele kennis en vaardigheden gebruiken om mee te denken met onze klanten. Daarbij hebben we ook de moed om nee te zeggen. We kennen onze grenzen, maar het vinden van een oplossing is altijd ons uitgangspunt

De kernactiviteiten van Multraship zijn havensleepdiensten, berging, bergingssleepdiensten, offshorediensten en havendiensten.

Multraship maakt het verschil.

Website: <https://www.multraship.com/>



insign.®

Ruim een jaar helpt beletteringsbedrijf “Insign” uit Goes ons zeemanshuis met de belettering van onze bus en sponsorborden in de hal. Daarnaast bedrukt Insign ook kleding voor onze scheepsbezoekers zodat zij herkenbaar zijn aan boord van de schepen en onze pennen

insign. Lever zelf kleding aan of bestel bij Insign.

Flex (regular)
Flock
Reflector
Spectrum
Glitter

Zeer scherpe prijzen!

KLEDING BEDRUKKING

- ✓ Uw logo op elk kledingstuk!
- ✓ Al te bestellen per stuk!
- ✓ Elke tekst of logo mogelijk!
- ✓ Snelle levering!
- ✓ Door ons geleverde kleding!
- ✓ Zelf aangeleverde kleding!

Voor meer informatie, reageer op deze mail of bel 0413-221069

insign.® heeft een uitgebreid aanbod van: reclameproducten, ontwerpen en signing auto beletteringsbed reclameborden gevelreclame spandoeken en Vvaggan vintage Websites bewegwijzering

Tevens kunt u bij ons terecht voor het ontwerpen van uw logo, huisstijl en natuurlijk de reclameproducten.

Wij kunnen voor u een unieke identiteit creëren. Uw wens is ons uitgangspunt. Ontwerp, uitvoering en plaatsing kunt u volledig aan insign. overlaten. Onze krachten zijn: duidelijkheid, meedenken, planning, kwaliteit, snelheid, de beste prijs en vooral... afspraken nakomen!

<https://www.insign.nu/>



IN DE CLUB EN MET DE BUS IN 2019	
Aantal zeevarenden in de club	8.648
Aantal overige bezoekers	953
Aantal zeevarenden vervoerd	8.837
Totaal gereden km's	43.216 km
Waarvan het totaal gereden km's i.v.m. scheepsbezoeken	7.963 km
Scheepsbezoeken met eigen vervoer	1.162 km
Aantal schepen bezocht in 2019	1.186

361 zeevarenden zijn ook naar de stad gebracht



Nieuwe logo's van donateurs en sponsors



- De clubactie van de Rabobank
- Gift van Innerwheel voor de kerstpakketten
- Gift van Rotary club Vlissingen
- Gift van de LionClub uit Borsele voor de kerstpakketten
- Nieuwe sponsor STT, cargadoor in Vlissingen
- Boluga Towage, was voorheen Kotug



Kloosterboer



DAMEN

KERSTKRANSEN

De verkoop van de kerstkransen is meer dan succesvol geweest. Lia heeft er heel wat uurtjes ingestoken, maar ze vond het ook leuk om te doen met hulp van haar zusje en haar buurvrouw.

Met dank aan de kopers zijn er in totaal 32 kransen verkocht die netto € 255,15 hebben opgeleverd. "Ik ben daar super blij mee en het bestuur kan er een mooie bestemming aan geven.", vindt Lia.

"Ik ben daar super blij mee en het bestuur kan er een mooie bestemming aan geven"



LINKEDIN

Sinds korte tijd heeft onze zeemanshuis ook een pagina op de LinkedIn.com. Dat is een soort Facebook, maar dan voor zakelijke contacten. Je kunt hier ook pagina's "liken" en "delen".

Op deze manier proberen wij wat meer bekendheid te geven aan ons Zeemanshuis en onze activiteiten en andere nieuwswaardigheden. De pagina is te bereiken via de link:

<https://www.linkedin.com/company/mission-to-seafarers-vlissingen>

U kunt ook onze pagina volgen zodat u bericht krijgt zodra er een nieuw bericht is geplaatst. U dient dan wel eerst een eigen account bij LinkedIn aan te maken. Dit is overigens gratis.

Mocht u een leuk bericht of foto hebben die betrekking heeft op ons zeemanshuis dan graag even doorgeven aan Lia of Henk (manager@missiontoseafarers.nl)

15-1-2020

Mission to Seafarers Vlissingen (Flushing): overzicht | LinkedIn



Zoeken



U bekijkt deze pagina als lid

W

Opleiding hbo-ICT - De snelste route naar je hbo-ICT diploma Adverteentie 100%



Mission to Seafarers Vlissingen (Flushing)

Scheepvaart · Vlissingen-Oost, Zeeland · 52 volgers

Zeemanshuis Vlissingen

Website bezoeken

Medew

Home

Info

Vacatures

Personen

Advertenties

Alles Afbeeldingen Documenten Video's Sorteren op: Populair

Mission to Seafarers Vlissingen (Flushing)

52 volgers

Het Zeemanshuis in Vlissingen dankt haar sponsors voor de gulle giften die werden gegeven ten behoeve van de Kerstpakketten voor de zeevarenden die tijdens de Kerstdagen op zee zaten. Onze scheepsbezoekers het... meer weergeven



13

Interessant Commentaar Delen

Geef hier als eerste commentaar op

Stay one step ahead

See exclusive Premium insights on 450k+ companies

Upgrade to Premium



Mission to Seafarers Vlissingen (Flushing)

Hoogtepunt

Bekijk de hashtag



5.113 volgers

Vind eenmalig in



Probeer Link

Vacature

<https://www.linkedin.com/company/mission-to-seafarers-vlissingen/?viewAsMember=true>

VAN HET FLYING ANGEL GUILD

OUTREACH

Op 1 februari a.s. zijn wij weer van de partij bij de *Scheepvaartdag* van de HZ. Van 10:00 tot 15:00 uur. We er zien oude bekenden en nieuwe gezichten. U ook?

Op zondagmiddag 8 december was het weer het jaarlijkse Parcel Packing, ofwel het inpakken van de kerstpakketten voor de zeevarenden. Er zijn ruim 200 pakketten gemaakt. Hiervoor hadden we van verschillende bedrijven financiële middelen ontvangen.



Alleen de zeevarenden die met Kerst op zee zitten komen in aanmerking voor een pakket. En dat ze er blij mee zijn laat de bijgaande foto wel zien.

The Flying Angel Club

MISSION TO SEAFARERS

Rittensestraat 498
4389 PA Vlissingen-Oost

T.: 0118 - 46 70 63
E-mailadres:
manager@seafarers.nl

IBAN:
NL 09 RABO 0132 0041 86



Caring for seafarers
around the world



Blijge gezichten zijn de moeite waard. De kerstpakkettenactie was weer een succes.



Seafarers' Trust
We Put Seafarers First