



Caring for seafarers
around the world

24 februari 2021

Nieuwsbrief

1e kwartaal 2021



VAN HET BESTUUR

Het jaar 2021 is al een eindje onderweg als u deze nieuwsbrief leest. Met elkaar hopen we dat het een beter jaar mag worden dan het jaar dat achter ons ligt.

De Corona pandemie is nog niet voorbij. Die ging vanzelf mee, het nieuwe jaar in, met de nodige varianten waar we ons weer tegen moeten wapenen.

Voor de zeevarenden is het in veel gevallen nog steeds dramatisch. Er zijn in Europa wel bemanningswisselingen maar in Azië en Afrika lukt dat lang niet altijd. Er zitten nog steeds bemanningen aan boord die er al vanaf vorig jaar maart op zitten. U zult begrijpen, dat zorgt voor de nodige spanningen.

We kunnen de zeevarenden wel helpen aan telefoonkaarten, die ook veel verkocht worden. Op die manier kunnen ze toch contact hebben met thuis.

IN DIT NUMMER

Van het bestuur	1
Een dagje met scheepsbezoeker Centinus	3
Van het pastoraat	5
De Bus	6
Uitgelicht I	8
Uitgelicht II	9
Werkbezoek Tweede Kamer leden	10
Van het Flying Angel Guild	12

INTERESSANTE INFORMATIE

- 40 Kerstbroden van het KNRM Neeltje Jans
- Vernieuwde website
- De Prins Hendrik Stichting
- Met dank aan de sponsoren!
- Een speciale donatie

VAN HET BESTUUR VERVOLG

Dit jaar is er een geweldige kerstpakkettenactie geweest. Aan alle kanten werden ons goederen aangeleverd en kregen we reacties van mensen die graag mee wilden doen. Ook zijn er heel wat spontane donaties binnen gekomen. Dit zorgde ervoor dat we veel meer kerstpakketten konden maken, ruim 600. Ook bij de schepen die in de haven bleven met kerst werden pakketten afgeleverd.



Parcel Packing in de Flying Angel Club, op gepaste afstand, natuurlijk.

Via de Prins Hendrikstichting hebben we een mooie bijdrage gekregen om alle vrijwilligers een kerstattentie te kunnen geven, dit was geregeld door de NZC. Daarnaast wordt er een bedrag beschikbaar gesteld om te besteden aan nieuwe artikelen of iets anders in het zeemanshuis. Wij hebben er voor gekozen om de kapel een opknopbeurt te geven, zodat die er weer fris uit komt te zien.



Ons zeemanshuis is net als de andere zeemanshuizen aangesloten bij de Nederlandse Zeevarendencentrale, de NZC. Vanuit ons bestuur zit Henk Daniëlse in het Dagelijks Bestuur en Marianne Kloosterboer is in december voorzitter geworden van de NZC. Momenteel houden we ons bezig met de uitvoering van de motie, n.a.v. de petitie, die in november in de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin staat dat er een kort onderzoek moet komen naar de financiële situatie van alle zeemanshuizen. Het eerste gesprek heeft ondertussen plaatsgevonden en het tweede gesprek zal waarschijnlijk eind februari plaatsvinden. We zijn al heel blij dat er weer gesprekken met de overheid zijn en proberen in die gesprekken de rol van de overheid te benadrukken. Hopelijk gaat het de zeemanshuizen een structurele financiële bijdrage opleveren voor de komende jaren.

KERSTBRODEN

Via Eric van der Linde van de KNRM Neeltje Jans ontvingen wij 40 kerstbroden. Door COVID-19 mochten zij de broden niet zelf naar de zeevarenden brengen en hebben zij ons gevraagd dit te verzorgen.

De kerstbroden zijn beschikbaar gesteld door De Haarlemse Bakker en zijn enthousiast ontvangen door de bemanningsleden van schepen in de havens van Vlissingen.

EEN DAGJE MET CENTINUS ALS SCHEEPSBEZOEKER NAAR DE HAVEN VAN VLISSINGEN

Toen ik in 2006 begon als scheepsbezoeker, voor het zeemanshuis in Vlissingen-Oost had ik er geen idee van wat het leven aan boord van schepen nu precies inhield. Ik ontdekte al snel dat "*Ruwe Zeebonken*" alleen in stripverhalen voorkomen, en mijn idee van zeelieden helemaal niet strookte met de realiteit. Heel vaak heeft een zeeman niet eens tijd om aan wal te gaan; meestal zijn het harde werkers die maandenlang van huis zijn. De zeelieden op de schepen zijn ver weg van huis, ver weg van hun vrouw, kinderen, ouders, familie en vrienden, terwijl ze aan boord vaak samenleven met mensen van verschillende nationaliteiten. Velen van hen hebben heimwee, anderen weten niet hoe ze hun problemen thuis kunnen oplossen. Zolang ze aan boord zijn, bestaat er geen mogelijkheid voor hen om fysiek verbonden te zijn met hun geliefden thuis en velen van hen dragen zware lasten met zich mee terwijl ze aan het werk zijn op hun schepen. Aan boord van de schepen zijn er dikwijls geen mogelijkheden om iemand te ontmoeten die ze kunnen vertrouwen, waar ze hart tot hart kunnen spreken, hun zorgen mee kunnen delen en waar ze pastoraal advies van kunnen krijgen. Er ligt hier een vacuüm dat wij als zeemanshuis een heel klein beetje op kunnen vullen.



DAMEN



Als scheepsbezoeker kun je een vriend en helper van de zeeman zijn, zodat ze in een veilige haven zijn.

Evenmin had ik er een idee van hoeveel nationaliteiten je aan boord kunt ontmoeten. Dat was een grote verrassing voor mij, en ook dat veel schepen en hun bemanning uit landen komen waar het vrijwel onmogelijk is om b.v. praktische hulp of een Bijbel te krijgen. Het werk van zeevarenden is zwaar, de gevaren op zee: storm, ongelukken, piraterij. Maar ook geestelijk moeten zij sterk in hun schoenen staan. Iedere dag werken, vaak maandenlang. Zij leven op een klein oppervlak. Ik realiseerde me al snel wat voor mogelijkheden hier lagen om mensen uit deze landen te bereiken met hulp en Bijbelse Lectuur. Ik weet niet precies hoeveel van de vele duizenden zeelieden die jaarlijks Vlissingen aandoen al geholpen hebben, het zijn er echt heel veel. We heten hen dan ook altijd weer hartelijk welkom en bieden een luisterend oor. Grote problemen voor hen zijn voor ons soms makkelijk te vervullen. Ik ben dan ook heel erg blij dat in veel havens in onze 245 zeemanshuizen wereldwijd meewerken voorlichtingsbrochures van de vakbond in 9 talen aan boord worden gebracht, zodat ook zeevarenden weten wat hun rechten zijn.

In de vele jaren van scheepsbezoek heb ik zoveel meegemaakt dat ik er wel een boek over zouden kunnen schrijven, het zijn altijd de kleine dingen die het doen, de grote verhalen laten we maar.

Zeker in deze coronatijd met veel langere tijd aan boord voor ze naar huis mogen. Wordt het niet altijd verantwoord geacht van boord te gaan, kunnen ze toch terecht in het zeemanshuis. Daar vinden ze naast een warm huiskamergevoel, praktische hulp, met persoonlijke aandacht, telefoonkaarten, computers, chauffeurs verzorgen gratis transport. Ook brengen ze de toiletartikelen, kleding, souvenirs die op de boodschappenlijst besteld zijn aan boord. De havenpastor is beschikbaar.



VAN HET PASTORAAT

AAN DE ZIJLIJN.....

Wat kun je doen als je aan de zijlijn staat van een enorme ramp die zich aan het voltrekken is? De coronacrisis heeft voor veel narigheid gezorgd voor veel mensen maar er is een groep die het misschien extra zwaar kreeg te verduren. Zeevarenden reizen tegenwoordig de hele wereld over om van hun schepen naar huis te gaan of om weer een nieuw contract te beginnen. Corona zette een streep door al deze reisbewegingen en zorgde ervoor dat honderdduizenden van zeevarenden aan boord van hun schepen gevangen zaten. Aan boord van schepen hoorden wij de verhalen van zeevarenden die al veel te lang aan boord zijn. Bovenop de toch al lange contracten kwam er tijd bovenop. En vooral het gebrek aan perspectief over wanneer een aflossing wel mogelijk zou zijn maakt het zwaar.

*Een teken van waardering, soms is dat alles
wat je kunt doen.*

Ook voor ons scheepsbezoekers was het zwaar om deze verhalen aan te horen. Wat wij willen doen is helpen. Met een praatje, met het verkopen van een Sim-kaart, met het uitdelen van een Bijbel. Maar ook door het verlenen van praktische hulp, als een zeevarende spoedmatig naar de tandarts moet bijvoorbeeld. Maar als het om gesloten grenzen en afgelaste vluchten gaat zijn wij machteloos.

Het was daarom hartverwarmend om te zien hoe wij dit jaar veel aandacht konden creëren voor het lot van zeevarenden in deze coronacrisis. Dit vertaalde zich in veel donaties die het mogelijk maakten om onze jaarlijkse kerstpakkettenactie flink uit te breiden. In plaats van 250 pakketten konden er ruim 600 worden uitgedeeld.

ZONDAGAVOND DIENSTEN

IN DE ST NICHOLAS CHAPEL

Om de twee weken wordt er om 20:00 uur een kerkdienst aangeboden in de kapel, waar iedereen welkom is.

In verband met de corona maatregelen gaan de kerkdiensten voorlopig niet door

Zodra de diensten weer plaatsvinden in het zeemanshuis zal hierover informatie worden geplaatst op de website.

Voor overige informatie en diensten kunt u ons bellen op telefoonnummer:

0118 46 70 63



Los van het praktische nut van deze cadeaus zijn ze vooral een teken van waardering voor het werk dat zeevarenden voor ons doen. Dat is elk jaar het geval, maar het geldt dit jaar in het bijzonder.

Mijn dank gaat dan ook uit aan alle donateurs, particulier en uit het bedrijfsleven, alle mensen die spullen hebben verzameld, iedereen die meehielp met inpakken en uitdelen van de pakketten.

Een teken van waardering, soms is dat alles wat je kunt doen. Laten wij hopen dat wij in het nieuwe jaar gauw in rustiger vaarwater terecht komen, zodat zich de situatie voor zeevarenden weer kan normaliseren. En vervolgens zou het tóch moeten dat de beleidsmakers die voor verandering kunnen zorgen naar de roepers aan de zijlijn gaan luisteren en maatregelen nemen zodat het hele systeem van de moderne koopvaardij rechtvaardiger wordt voor de mensen die dit systeem draaiende houden.

Op naar een nieuw jaar!

Pascal Handschin,
Havenpastor



THE MISSION BUS

IN DE CLUB EN MET DE BUS IN kw4 2020	
Aantal zeevarenden in de club	105
Aantal overige bezoekers	7
Aantal zeevarenden vervoerd (extra vervoerd)	130 (46)
Totaal gereden km's	8.602 km
Waarvan het totaal gereden km's i.v.m. scheepsbezoeken (+ met eigen vervoer)	1.414 km (894 km)
Aantal bezochte schepen	317

VERNIEUWDE WEBSITE VOOR HET ZEEMANSHUIS!



Dankzij de inspanningen van reclamebureau “Insign” is onze website kort geleden aangepast in een overzichtelijke nieuwe stijl, waarbij ook onze sponsors een plaats hebben gekregen.

Speciaal voor degene die de zeevarenden én ons zeemanshuis een warm hart toedragen is ook een nieuwe eenvoudige knop toegevoegd. om ons via “iDEAL” te kunnen steunen. Probeer de knop “**Steun ons**” gerust uit! 😊

Er worden op dit moment nog enkele aanpassingen gedaan.

Wij zijn er reuze trots op!

Met dank aan:

insign.[®]

Bezoek onze website op:

www.missiontoseafarers.nl

Vind de laatste online dienst op facebook:

[Mts Vlissingen](#)



UITGELICHT I



Gnavt.nl B.V. is een kleine maritieme dienstverlener met een krachtig lokaal netwerk van servicebedrijven en leveranciers. Komt u er zelf even niet uit? Wij staan 24/7 klaar om te assisteren. Met onze 25 jaar ervaring aan boord en op kantoor vinden wij de oplossing voor elk probleem.

Services offered 24/7 on short notice

- Based in Vlissingen we have 24/7 access to a dedicated network of local companies for service, maintenance, small repairs, crew transport, supply of urgent spare parts, materials and so on...

Services on personal title

- Onboard mediation and practical assistance with Port state and Class non conformities or conflicts.
- Onboard independent accident investigation.
- ISM / ISPS / ILO Internal Audits
- Onboard guidance of class surveys
- Cargo vessel inspections
- Superintendency for small repairs / small projects
- Supercargo
- Onboard ISM / Safety training
- Onboard Planned maintenance system training (Marad)
- Nautical advice
- Fully licensed as Master no limitation

Is the required service not listed? Contact us for more possibilities.



UITGELICHT II



OCEANWIDE

EXPEDITIONS

De Nederlandse expeditierederij Oceanwide Expeditions heeft bijzondere cruises in het pakket. De kleinschalige unieke groepsexpedities zijn erop gericht om de passagiers te laten genieten van de gebieden waar de grote cruiseschepen niet mogen komen; bijvoorbeeld Antarctica en de Noordpool. Er zijn verschillende mogelijkheden, van een vaartocht tot duikexpedities. De cruises zijn bedoeld voor mensen die een actieve vakantie willen en op avontuur willen om bestemmingen van binnenuit te ontdekken. Als gast van Oceanwide Expeditions kom je op een heel andere manier in contact met de natuur dan wanneer je alleen met andere toeristen hotspots bezoekt. Veel plaatsen zijn alleen per boot bereikbaar en daar bestaat geen infrastructuur. De groepsexpedities staan onder leiding van ervaren gidsen. Aan boord vinden dan ook bijzondere lezingen plaats over de gebieden die bezocht worden.

De accommodaties verschillen per schip. Over het algemeen zijn het binnenhutten of buitenhutten met zicht. Afhankelijk van het schip hebben de hutten een badkamer en toilet, gedeelde badkamers/toiletten op Noorderlicht, Ortelius en een enkele hut op de Rembrandt van Rijn.

Oceanwide Expeditions heeft verschillende soorten expedities in hun aanbod:

- De Noordpool
- Noord-Atlantische eilanden
- Antarctica Cruise
- Zuid- en mid-Atlantische eilanden
- Duikexpeditie Poolgebied



WERKBEZOEK TWEEDE KAMERLEDEN

Op maandag 15 februari hebben we in het zeemanshuis bezoek gehad van de Tweede Kamerleden Wytske Postma en Joba van den Berg.

Dit bezoek was afgesproken naar aanleiding van de aangenomen motie, die weer voortkwam uit de aangeboden petitie. De uitnodiging voor dit werkbezoek kwam via de Nederlandse Zeevarendencentrale, de NZC. Namens het bestuur van de NZC waren drie leden aanwezig, Marianne Kloosterboer, Henk Daniëlse en Marja van Vliet. Namens het pastoraat was Johan Geluk erbij.



Kloosterboer



insign.®



Om 12.00 uur waren beide dames gearriveerd, met hun assistentes. We hebben informeel en ontspannen met elkaar kunnen spreken onder het genot van koffie en een broodje.

Voor Wytske was het de eerste keer dat zij een zeemanshuis bezocht, dus we konden haar nog heel veel vertellen. Wat steeds weer naar voren komt is natuurlijk de positie van de zeevarenden en hoe belangrijk de functie van een zeemanshuis is. Om voort te kunnen blijven bestaan hebben we dus structurele financiële steun nodig van de overheid. En dat hebben we tijdens dit werkbezoek goed kunnen onderbouwen.





De Prins Hendrik Stichting

Prins Hendrik stichting doneert VVV-bon aan vrijwilligers van de zeemanshuizen in Nederland.

De Nederlandse Zeevarenden Centrale heeft in oktober '20 een petitie namens alle zeemanshuizen en welzijnsorganisaties voor zeevarenden aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit heeft zoveel media aandacht opgeleverd dat de NZC in contact is gekomen met de Prins Hendrik Stichting. *De Prins Hendrik Stichting werd opgericht in 1874 en is gevestigd in Amsterdam.*

Doelstelling

De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur en draagt bij aan doelen die verband houden met de Nederlandse zee- en binnenvaart, met in het bijzonder projecten die bijdragen aan het welzijn van oud zeelieden, binnenvaartschippers en hun partners.

In de contacten met de NZC werd onder meer besloten dat aan alle vrijwilligers van de Nederlandse zeemanshuizen, van de Prins Hendrik stichting een VVV-bon zou worden geschonken als dank voor hun inzet in deze moeilijke periode

BIJZONDERE DONATIE

Via Agaath Snoep van de Stichting "Blauw Helpt", opgericht door KLM medewerkers, hebben wij 300 stuks mini gezichtscrèmes voor mannen cadeau gekregen om uit te delen aan de zeemannen.

Heel erg bedankt voor dit lieve geschenk.



VAN HET FLYING ANGEL GUILD



Oliehandel
Dekker

Zeeland
BUNKERING



Rotary



M

**VERBRUGGE
MARINE B.V.**



**Nederlandse
Zeevarendencentrale**

Op de eerste vrijdag/zaterdag van februari doen wij normaal gesproken een van onze *OUTREACH* activiteiten bij de jaarlijkse Scheepvaartdag die wordt georganiseerd door de maritieme en logistieke hbo-opleiding van HZ University of Applied Sciences en de mbo-opleidingen van Maritiem en Logistiek College De Ruyter van Scalda.

Vanwege COVID-19 kon dit evenement dit jaar helaas niet plaatsvinden en we hopen u volgende keer weer te treffen.

The Flying Angel Club

MISSION TO SEAFARERS

Rittensestraat 498
4389 PA Vlissingen-Oost

T.: 0118 - 46 70 63
E-mailadres:
info@missiontoseafarers.nl

IBAN:
NL 09 RABO 0132 0041 86



Caring for seafarers
around the world

Kerst aan de haak

